

INSPIRATIE, BEZINNING & ONTMOETING PROGRAMMA JANUARI - JUNI 2024

Hieronder vindt u het programma voor de eerste helft van 2024 van de gezamenlijke werkgroep *Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting* van protestantse gemeentes in De Liemers. We hopen dat u zich erdoor uitgenodigd zult voelen om één of meerdere bijeenkomsten te bezoeken. De toegang is gratis. Bij sommige bijeenkomsten wordt een mandje neergezet voor een bijdrage in de onkosten.

De werkgroep Inspiratie, Bezinning & Ontmoeting bestaat uit:

Ds. Jolande van Baardewijk, Duiven

Ds. Margreet de Bree, Westervoort

Alies Rutgers, Zevenaar

Peter van Maurik, Zevenaar



Top 2000

Niet alleen op radio en tv, maar ook live in Duiven vindt dit jaar weer het Top 2000-feest plaats! Op vrijdagavond 22 december 2023 zingen we in de Kapel de meest inspirerende songs mee met de live band 'Home-music' en bekijken we favoriete clips. Thema dit jaar is 'Kleine profeten, grote dromen'.



DANIËL

Op 29 januari om 19:30 uur is er een bijbelbespreking over het boek Daniël. Jolande van Baardewijk zal deze avond verzorgen.

'Daniël' is in het Oude testament een 'kleine profeet'. De 12 hoofdstukken vallen in 2 stukken uiteen: een Hebreeuws stuk dat Daniels eigen tijd betreft, geschiedenis verhalend; en een Aramees stuk waarin Daniëls visioenen staan, die ook zich naar de toekomst uitstrekken. Daniël valt daarom net als het Nieuwtestamentische boek 'Openbaring' onder '*apocalyptische literatuur*'. Een heel fascinerend boek dat je kijk op de Bijbel en op de cyclus in de geschiedenis op z'n kop kan zetten en verrijken (zoals anderen genoemd hebben: het 'opkomen, blinken en verzinken' van culturen).

Het is een spannende zoektocht om samen te gaan lezen in 'Daniël', kom dus meedoen!

Plaats en tijd: Ons Huis (naast de Ontmoetingskerk), Dr. Honigstraat 3, Zevenaar, 29 januari om 19.30 uur

Info/opgave: Alies Rutgers, tel. 0316 52 54 78 / email: 2003alies@gmail.com

Gespreksgroep: 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'

Van harte welkom om in gesprek te gaan over het boek 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal' van Fokke Obbema.

De gespreksgroep is een voortzetting van de groep die vorig jaar is opgestart.

Net als zijn eerst boek 'De zin van het leven' vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in 'Een zinvol leven' dichter Maud Vanhauwaert aan het woord. '*Open staan door te luisteren zou onze houding moeten zijn maar dat wordt door dogmatisch denken over identiteit ondermijnd. Een copernicaanse omwenteling is nodig*', zo stelt ze. Historicus James Kennedy spreekt over een ervaring, en daaraan gekoppeld een inzicht die hij in zijn leven heeft opgedaan. Sinds hij vrijwilligerswerk doet en minder gefocust is op zijn eigen carrière, is bij hem de vraag opgekomen over persoonlijke groei. Staat een nadrukkelijk streven hiernaar een zinvol leven in de weg?

Met bekende en minder bekende Nederlanders is Obbema in gesprek gegaan en vroeg hen naar wat zij zagen als de essentie van het leven. Die zoektocht leverde hem nieuwe inzichten op, zoals de waarde van kwetsbaarheid, en het belang van verbinding en dankbaarheid. Maar ook de beperkingen van de wetenschap, en herwaardering van spiritualiteit en religie.

Werkwijze van de gespreksgroep:

Van tevoren worden de te lezen teksten (een interview met vragen) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek.

De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree. Op donderdag **11 januari** zal de eerste keer zijn in het nieuwe jaar, om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.

Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je **aanmelden** bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl

Klezmer-avond

Op 9 februari zal een muzikale avond georganiseerd worden. Allen welkom in de kapel in Duiven om te genieten van Klezmermuziek! Klezmer is Hebreeuws voor '*muzikant*' ('werktuig voor liedjes'). Het is muziek die over de hele wereld geworpen heeft.

De stijl is ontstaan in Oost-Europa onder Jiddisch (Joods Duits) sprekende Joden. Het is muziek met een lach en een traan, met veel majeur en mineur-wisselingen. Muziek voor op bruiloften, op straat en bij uitvaarten. Voor rouw en trouw! Heel levendige muziek waarin je veel emotie als muzikant kwijt kunt, en als luisteraar of danser door meegenomen kunt worden.

Joden zijn door heel Europa verspreid, verstrooid geraakt ('de diaspora' sinds 70 n.C.).

Daar ontwikkelde zich na de middeleeuwen in Oost-Europa een Joodse cultuur in eigen dorpjes en vestigingsgebieden. Viool, zang, klarinet, accordeon, gitaar, cello zijn instrumenten die bij Klezmer horen. Heel bekend in Nederland zijn Di Gojim en Amsterdam Klezmer Band. Deze laatste is kenmerkend voor wat Klezmer meebrengt: waar Joden gaan wonen, krijgt de Klezmer-muziek 'couleur locale': in Oost-Europese Klezmer hoor je polka, mazurka, wals en polonaise terug, Europese dansritmes. In de VS is Klezmer één van de pijlers van de jazz en hoor je showband-muziekinvloeden. In Zuid-Amerika hoor je de tango-invloed, in Zuid Spanje en Noord-Afrika de flamenco-invloed en in Israël de kibboets-stijl terug. Muziek, dans en zang horen in ieder geval in de Klezmermuziek bij elkaar, onafscheidelijk.

In Duiven zullen Wessel Springer (piano), Willem Lindeman (fluiten), Leander Grooten (contrabas), Peter Mekink (percussie) en Jolande van Baardewijk (gitaar) een avondje Klezmermuziek laten horen, en mooie verhalen erbij vertellen.

Plaats en tijd: Samen op Weg kapel, Rijksweg 56b, Duiven, 9 februari om 19.30 uur, welkom met koffie, thee en drankje!



'Toon Hermans-avond', Willem Lindeman

Op 22 februari zal Willem Lindeman een avond houden over de cabaretier en dichter Toon Hermans. Het thema van de avond is: "Laten we blijven hopen!" Tijdens het programma wordt duidelijk hoe Toon gekomen is tot de humor, die hij elke keer heeft ingezet als relativering, als troost, als onderdeel van de hoop. De lijn wordt ook doorgetrokken naar de bijbel waar sprake is van opbouwende en afbrekende, lege humor. Via prachtige, door Toon zelf getekende illustraties wordt duidelijk gemaakt dat we uiteindelijk als mensen in hetzelfde schuitje zitten en elkaar nodig hebben, als het gaat om hoop. Ook Toons Godsbeeld komt daarbij aan de orde.

Tijdens het programma interview ik Luit Rienks. Hij was jarenlang de voorzitter van de nationale Toon Hermans fanclub. Ik heb er zin in en hoop jullie met velen op donderdag 22 februari te mogen begroeten!

Plaats en tijd: protestantse kerk van Westervoort, Dorpstraat 61, Westervoort op 22 februari om 20 uur



"Zegen, God, mijn kleine koe" - Keltisch-christelijke spiritualiteit in het leven van alledag, Roel Bosch Westervoort



Kunnen oude bronnen ons helpen om nieuwe woorden te geven aan ons geloof? Roel Bosch, predikant van de Noorder Lichtgemeente (PKN) in Zeist, zal op **18 april** een lezing hierover houden. Op deze avond zal hij ons meenemen in de geschiedenis van het christelijk geloof op de Schotse eilanden, de Hebriden. Iets van deze spiritualiteit is in ons Liedboek terecht gekomen, bijvoorbeeld de tekst over de kleine koe, op pagina 1525. Het spreekt van een 'geaard geloof', met wortels in het leven van alledag. Dat geloof heeft ook aandacht voor vrede en gerechtigheid. Het weet van een schepping die leeft van Gods genade. Daarin delen we, vanavond.

Roel Bosch was lid van de redactie van het Liedboek, en het vervolg daarop, Psalmen anders. Hij is betrokken bij de Iona Community, een oecumenisch verband dat op vele plaatsen in de wereld inspiratie wil delen. Veel liederen uit deze kring zijn ook in ons liedboek terecht gekomen. Na deze avond kunt u ze herkennen, en misschien ook wel meer waarderen!

Plaats en tijd: protestantse kerk Lathum, Kerkstraat 8, Lathum op 18 april om 20.00 uur

Wandeling door de Historische Kelders van Arnhem op 2 juni



Op zondagmiddag 2 juni zal er een wandeling georganiseerd worden door de historische kelders van Arnhem. Een fascinerende en boeiende ervaring om te zien en ontdekken wat er onder het oude gedeelte van de stad aanwezig is! Onder diverse winkelstraten van de oude binnenstad bevinden zich middeleeuwse kelders. Uitgerust met kaarsen-nissen en fraaie tongewelven maken zij het verre verleden van Arnhem zichtbaar. De gemeente Arnhem heeft deze kelders in kaart gebracht. In de Rijnstraat heeft zij 39 kelders kunnen verwerven. Deze werden gerestaureerd, in de oorspronkelijke staat teruggebracht en onderling met elkaar verbonden.

Onder leiding van een gids van 't Gilde Stadswandeling zullen we op pad gaan. Deze gids vertelt het complete verhaal van de kelders en de middeleeuwen. In de kelders hoor je alles over "steenrijken", spaarbogen, tongewelven, wijnopslag, kloostermoppen, de Hanze en nog veel meer.

Info/opgave bij: Margreet de Bree, graag vóór 30 mei. Tel.: 0610255351 / email: predikant@pgwestervoort.nl

Plaats en tijd: Oude Oeverstraat 4a, Arnhem, op zondag 2 juni om 14 uur

PELGRIMSWANDELINGEN

Inmiddels is het een vast onderdeel van ons IBO programma, de spirituele wandelingen in (de omgeving van) het mooie Liemerse landschap. Zo'n wandeling heeft een vaste structuur: we starten op een nader aan te kondigen locatie met eerst een (korte) stille wandeling, later wordt de wandeling onderbroken met een korte bezinning door de spiritueel leider en een lunchpauze.



De wandelingen in het voorjaar 2024 zijn gepland op:

17 februari 2024 met ds. Margreet de Bree
6 april 2024 met ds. Jolande van Baardewijk
25 mei 2024 met ds. Margreet de Bree.

De wandelingen zijn steeds op een zaterdag, start om 10:30 en einde om (ongeveer) 13:00. Noteer de datum alvast in je agenda. Locatie en onderwerp worden later bekend gemaakt via de gebruikelijke media. Ieder gaat met eigen vervoer naar de verzamellocatie. Neem je voor onderweg een lunchpakket mee?

Info/opgave: Jan Henk Harkema: j.h.harkema@hccnet.nl

SPIRIZIN

24 januari	Filmavond: Haar naam was Sarah
6 maart	Filmavond: De Rode schildpad
12 mei	Spiritueel café (thema nog onbekend)

Tijd en plaats: De Ontmoeting, Markt 15, Lobith, om 19.30 uur

MUZIEK DIE VERBINDT

Agenda Stichting Vrienden van de Werenfriedkerk, Westervoort

17 maart Sign of Friendship

16 juni Indische middag

Als u Vriend bent of Sponsor is de toegang € 7,50 en neemt u een introducee mee, dan betaalt die ook de vriendenprijs. In de voorverkoop op de website en bij Cigo is de prijs € 10,00 en aan de deur € 12,50.

Kijk regelmatig op onze website voor nieuws op:
www.vriendenwerenfriedkerk.nl/activiteiten

Word ook Vriend! U kunt dat doen via e-mail: mailons@vriendenwerenfriedkerk.nl

Agenda Stichting Vrienden van de Lathumse kerk

19 januari 20:00 uur Lezing Leen den Besten

Leen den Besten, historicus, theoloog, predikant en godsdienstfilosoof geeft een lezing over het leven in de Liemers in de 19e en 20e eeuw. Den Besten is ook schrijver; hij heeft ondertussen 80 boeken op zijn naam staan. Hij weet niet alleen heel veel, maar kan er ook prachtig over vertellen!

1 maart 20:00 uur Theatervoorstelling door Sadettin Kirmiziyüz

26 april 20:00 uur Eric Vloeimans

Eric Vloeimans is musicus. Hij is een fenomeen op de trompet, bekend in binnen- en buitenland, meerdere malen Edison-winnaar, winnaar van de Boy Edgar prijs. Zijn werk kenmerkt zich door een melodische en lyrische kracht en een karakteristiek, individueel geluid dat in de meer ingetogen stukken fluwelig of fluisterend wordt genoemd. Een internationale grootheid op het Lathumse podium!

7 juni 20:00 uur In Petto & Buvana

Het repertoire van In Petto met zangeres Buvana is verrassend divers. Van Ierse/Schotse folkmuziek tot Amerikaanse countrysongs. Laat u meenemen op een muzikale reis. Van de Ierse kust tot de Schotse hooglanden, van country en zigeunersfeer tot een verstild wiegelied.

Entree: € 12,50 p.p. | Reserveren per mail via vrienden@kerklathum.nl | Website: vrienden.kerklathum.nl

MEDITATIE EN GEBED

Gebedsdiensten voor de vrede

Elke 2^e vrijdag van de maand om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. Iedereen is welkom.

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren.

Wat doet christelijke meditatie?

Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam. Bij christelijke meditatie wordt gebruik gemaakt van een christelijke of levens-beschouwende tekst.

1x per 2 weken (oneven vrijdagen) worden deze christelijke meditatie-bijeenkomsten gehouden op vrijdagochtend van 9:00 tot 9:45 uur in de consistoriekamer van de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar.

Van tevoren **graag aanmelden** bij Hanneke Stuurman, tel. 0316 34 14 08 i.v.m. de beschikbare zitplaatsen.

